

ORA
Change



september 2015 • 23e jaargang • nummer 6

OVERZICHT EERSTE HALFJAAR 2015

**Kinderkamp
bij -25° C**

Gebarentaal

nu kan ik communiceren met mijn kind

**Eigen groente kweken
& inmaken voor de winter**

liefdevolle verzorging en begeleiding van

Birmese vluchtelingetjes

HELPEN

**WAAR NODIG
&
WAAR MOGELIJK**

Nieuwleusen, september 2015

Beste mensen,

De wereld is dagelijks in beweging. En ORA ook! Samen werken we hard aan nieuwe projecten, vrachtwagenladingen met levensmiddelen en hygiëneartikelen en het voorbereiden van mailingen om onze medemens in nood te helpen.

In dit magazine leest u over de zegeningen van het afgelopen half jaar. Over alle mogelijkheden die we hebben benut dankzij de vele donaties van onze donateurs.

Veel leesplezier!

Hartelijke groeten en Gods zegen,

Erik Merx

directeur



P.S.: Bijgaand vindt u een brochure over de hulp aan weeskinderen in Birma. Zij hebben uw hulp heel hard nodig.

Dit is ORA

ORA is een interkerkelijke organisatie voor zending en hulpverlening. We helpen waar nodig en waar mogelijk. We ondersteunen meer dan zestig lokale initiatieven, verlenen noodhulp en organiseren een aantal hulptransporten per jaar.

Ieder jaar sturen we in februari een jaaroverzicht en in september een halfjaaroverzicht. Deze zijn ook beschikbaar als pdf-document op www.stichtingora.nl/financien.

ORA stuurt vijfmaal per jaar een nieuwsbrief. Wilt u de ORA-nieuwsbrief ontvangen? Wilt u meer weten over een van de werkgroepen of over een project? Bel ons of stuur een e-mail naar info@stichtingora.nl of ga naar www.stichtingora.nl/contact.

Vrijwilligers

We zijn enorm bevoorrecht met een enthousiaste groep vrijwilligers. Meer dan zeventig vrijwilligers helpen ORA met allerlei werkzaamheden. Zij sorteren kleding, helpen met de administratie, doen promotiewerkzaamheden, zamelen kleding en andere goederen in, helpen bij het laden van vrachtwagens en bij het verzendklaar maken van post, sorteren goederen, repareren fietsen, doen onderhoudswerkzaamheden aan het pand, breien sokken en truien, enz.

Vrijwilligers: bedankt! Zonder jullie belangeloze hulp zouden we het niet redden!



Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid bij het zendings- en hulpverleningswerk van ORA in het afgelopen half jaar!



Welke invloed heeft onze hulp aan mensen in nood? Welke positieve veranderingen hebben we bereikt? Hoeveel gezinnen, kinderen en jongeren hebben we geholpen? In dit halfjaaroverzicht vindt u bij ieder verslag een button. Deze laat zien hoeveel kinderen en volwassenen we hebben geholpen.



ORA spaart actiezegels van supermarkten. We helpen er gezinnen in nood mee.

Spaar mee en stuur ze op!



Minimale kosten - Maximale hulp

FINANCIËN

ORA heeft zich ten doel gesteld de kosten tot een absoluut minimum te beperken. Er zijn bescheiden salarissen, er is efficiënte en goedkope huisvesting en we zijn bescheiden met de publiciteitskosten. Daardoor zijn de totale uitvoeringskosten en de kosten voor fondsenwerving ronduit laag te noemen.

• Inkomsten

In de eerste helft van 2015 ontvingen we € 375.116 aan giften en hulpgoederen. Deze kwamen van particuliere donateurs, kerken en organisaties en fondsen uit binnen- en buitenland.

• Uitgaven

ORA ondersteunt lokale projecten met geld en/of hulpgoederen. Hierbij letten we sterk op de kosten. Niet alleen in Nederland, maar ook op de projecten. De kosten voor het uitvoeringswerk blijven hierbij ruim onder de 10%.

Jaarrekening 2014

De Jaarrekening 2014 is klaar en kunt u vinden op de ORA-website: www.stichtingora.nl/financiën.

ORA besteedde in 2014 2,8% aan fondsenwerving. De kosten van huisvesting, publiciteit en salarissen zijn ook dit jaar weer onder de 10% gebleven.

Hulpgoederentransporten



waarde



€ 95.111

Inhoud



KG

59.550



U hielp



2.700 gezinnen

26 lokale organisaties



45 kerken & diaconieën

Hartelijk dank voor het levensmiddelenpakket!

Ik ben blij met mijn nieuwe fiets!

Mijn moeder is dankbaar voor haar nieuwe rolstoel.

Jullie bezoek en advies deden mij goed. Bedankt!

Hartelijk dank voor uw hulp en betrokkenheid

Noord-Koreaanse kinderen genieten van vers brood

Internationale organisaties maken deze dagen melding van ernstige voedseltekorten. Zelfs Noord-Koreaanse autoriteiten luiden de noodklok. Een ding is duidelijk: voedselhulp is en blijft van levensbelang.

John, onze contactpersoon, koopt grondstoffen voor zes bakkerijen en loodst deze langs de grensovergang met Noord-Korea. Hij vertelt over het moeizame werk om de bakkerijen draaiende te houden: *'Begin dit jaar nam de regering strenge veiligheidsmaatregelen tegen een eventuele ebola-uitbraak. Uit angst voor besmetting moest ik net als elke andere buitenlandse bezoeker voor elk bezoek wekenlang in quarantaine. Hierdoor werd ons werk ernstig belemmerd. Gelukkig konden we alle vrachtwagens met grondstoffen uiteindelijk wel inklaren. We konden vrachtwagens vol met balen meel van 25 kilo aankopen. Hiermee helpen we dagelijks 26 scholen met ongeveer 2.500 kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar.'*



26 scholen met 2.500 kinderen





Maïs na de overstromingen

Voor de inwoners van Milange in het noorden van Mozambique begint het nieuwe jaar rampzalig. Zware regenval veroorzaakt overstromingen op grote schaal. Duizenden huizen spoelen weg of raken zwaar beschadigd en de maïs oogst gaat grotendeels verloren.

We ontvangen een noodkreet van de lokale organisatie ESPANOR. Al heel snel ontvangen vijfhonderd gezinnen een noodhulp pakket en nog eens driehonderd gezinnen een baal maïs van vijftig kilo. Deze maïs kopen we bij lokale boeren in de niet getroffen gebieden. Wiebe, coördinator ter plaatse: *'In samenwerking met de plaatselijke kerken delen we ook maïszaad uit, dat inmiddels al geplant is en voor spoedig opkomt. Zo kunnen de mensen vanaf de komende oogst weer in hun eigen levensonderhoud voorzien.'*



Kerstkamp bij -25° C

Ruim twintig kinderen uit sociaal zwakke gezinnen en staatstehuizen hebben de tijd van hun leven. Ze genieten van het eten, de spelletjes, de liedjes en bijbelverhalen.

Kinderwerkster Anna: *'Eigenlijk hadden we veel meer aanmeldingen. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van de meeste levensmiddelen verdubbeld. Dit geldt ook voor gas, water en licht en benzine.*

Het hoogtepunt van het winterkamp is ongetwijfeld het Kerstfeest. De kinderen studeren ijverig allerlei liederen, gedichten en een toneelstuk over de geboorte van Jezus in. Met elkaar hebben we een heel decor gebouwd en prachtige kostuums genaaid. En uiteraard mochten de kerstcadeautjes niet ontbreken...'



Brand!

Gevangenisevangelist Georgii is op de eerste avond van het nieuwe jaar met zijn vrouw en kinderen op een bijeenkomst van zijn gemeente. Dan belt een bezorgde buurvrouw hem op: *'Jullie huis staat in brand!'* Als het 's morgens licht wordt, is er slechts een rokende puinhoop over. De Gvozdevs hebben alleen nog de kleren die ze dragen en hun auto.

Maar Georgii gaat niet bij de pakken neerzitten. Met hulp uit binnen- en buitenland begint hij aan de herbouw op een betere locatie. Met ruimten voor het houden van samenkomsten en de opvang van ex-gevangenen en daklozen. We sturen pakketten met kleding op maat, hygiëneartikelen en keukenspullen op. En een aantal keren sturen we een aanzienlijk bedrag voor bouw materiaal. Inmiddels is het huis aan de buitenkant af.





Ik kan communiceren met mijn kind!

Hier in Nederland kunnen we het ons nauwelijks voorstellen, maar in Tadzjikistan staat gebarentaal voor doven nog in de kinderschoenen. *Sattor* is directeur van het enige doveninstituut in het hele land. Hij is een voorvechter van de gebarentaal en gaat de confrontatie aan met alle instanties die op basis van bijgeloof, onwetendheid en vooroordelen het leren van de gebarentaal willen tegenhouden.

Projectcoördinator Jan: *'Inmiddels hebben we acht leraren die samen 24 dove kinderen onder hun hoede hebben. De ouders van deze kinderen weten niet wat hun overkomt; voor het eerst kunnen ze echt met hun kinderen communiceren! Gefrustreerde en onbegrepen kinderen die zich niet konden uiten, veranderen in vrolijke en aanhankelijke kinderen. En wanneer ze op hun zesde naar school gaan, maken ze enorme. Veel ouders maken nu reclame voor gebarentaal bij ouders van andere dove kinderen!'*



24 kinderen & ouders en 8 leraren

Gratis medische basiszorg

Afghanistan is een door oorlog, corruptie en armoede verscheurd land. In de buitenwijken van de hoofdstad Kabul wonen de ontheemden die voor de Taliban op de vlucht geslagen zijn in provisorische onderkomens. 's Zomers in de verzengende hitte, 's winters in de barre kou.

Dankzij de onvermoeibare inzet van twee Afghaanse artsen krijgen de vrouwen en kinderen gratis medische basiszorg. Ook is er een programma voor ondervoede kinderen en een inentingsprogramma. Lokale vrouwen leren hoe ze de meest voorkomende ziekten kunnen herkennen en belangrijke leefregels voor de hygiëne. Dokter Gul: *'Deze mensen zijn zo arm dat ze onmogelijk voor deze zorg kunnen betalen. Mede dankzij hulp uit Nederland kunnen we jaarlijks 85.000 vrouwen en kinderen medische zorg bieden!'*



Jaarlijks: 85.000 moeders & kinderen



Vluchtelingen- kinderen helpen

Met een team van vrijwilligers uit binnen- en buitenland ondersteunt *Sandra* honderden Birmese vluchtelingetjes aan de Thaise grens. Zij zijn hun ouders door de hevige vervolging kwijtgeraakt. De kinderen krijgen voedsel, kleding, onderdak, medische zorg en onderwijs, maar misschien wel net zo belangrijk: liefdevolle verzorging en begeleiding totdat ze volwassen zijn en op eigen benen kunnen staan. Projectmanager Tirza Keesmaat bezoekt enkele kampen: *'In Nederland hoor je eigenlijk nooit iets over de Birmese vluchtelingen, maar het zijn er echt honderdduizenden!'*



500 kinderen

Vakantiebijbelclubs een succes

Voorganger Timothy laat zich niet zo snel intimideren door de fanatieke boeddhisten. Hij brengt het evangelie zonder schroom in zeven dorpen in de wijde omtrek. Elk jaar met Kerst en in de zomervakantie organiseert hij vakantiebijbelsclubs voor kinderen van de Rode Khmer.

Timothy: *'Ons land is zo verwond en verscheurd door het regime, dat hele gezinnen uit elkaar zijn gevallen. Kinderen die Jezus volgen, zijn de hoop voor Cambodja! Bid alstublieft ook voor de politieke situatie in ons land, er is veel onrust en tegenstand. Hartelijk dank voor uw snelle hulp, het is meer dan we durfden hopen. Bijna achthonderd kinderen kwamen naar de vakantiebijbelclubs. Zij genoten van bijbelverhalen, knutselwerkjes, sport & spel en heerlijke maaltijden. Hoewel we u nooit ontmoet hebben, voelen we ons door het geloof hecht met u verbonden.'*

 800 kinderen


Bouwploeg naar Roemenië

Ovidiu & Ana zetten zich al meer dan vijftien jaar in voor Tataarse kinderen in Medgidia, in het zuidoosten van Roemenië. Deze kinderen spreken een oud-Turks dialect en hebben grote moeite om op de Roemeense scholen in te stromen. Zonder voorschoolse begeleiding is de kans groot dat ze later in de criminaliteit of de gedwongen prostitutie terechtkomen.

Vanuit Nieuwleusen reist in maart een bouwploeg van negen man naar Medgidia. Ze gaan de laatste hand leggen aan het wijkgebouw dat in twee jaar tijd van de grond af aan is opgebouwd. Hier is ruimte voor voorschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en vrouwengroepen. Teamleider Dick: *'We hadden een team van enthousiaste vakmensen en hebben in die ene week zelfs meer kunnen doen dan we van plan waren.'*

 95 kinderen & 175 gezinnen


Na de noodactie voor Nepal

In korte tijd wordt Nepal getroffen door twee zware aardbevingen, die veel slachtoffers eisen en een enorme ravage aanrichten. Lokale medewerkers van partnerorganisatie OM/NCRS helpen de overlevenden en delen voedsel en dekens uit. Ook helpen ze met het bouwen van provisorische onderkomens.

Een groep ontheemde vrouwen uit Lantang krijgt extra aandacht. En voor driehonderd kinderen organiseren de medewerkers zomerkampen. *'We vertellen verhalen over thema's als 'Je bent geliefd' en 'Wees sterk en moedig', legt een van de kinderwerkers uit. 'Traumaverwerking is erg belangrijk. De kinderen praten in groepjes over hun persoonlijke ervaringen tijdens en na de ramp. En natuurlijk vinden ze het geweldig om ook weer eens heerlijk met elkaar te spelen. Alleen dat is al onbetaalbaar!'*

 300 kinderen & 500 daklozen

Gezinnen helpen

De situatie in Letland is na de inval van Rusland in Oekraïne zeer gespannen: wat gaat er met de Baltische staten gebeuren? Ondertussen moeten steeds meer gezinnen een beroep doen op de plaatselijke sociale dienst. Dzintra, coördinator: *'Wij hebben een goede relatie met de sociaal werkers. We kunnen hen vaak helpen met de goederen die we in ons magazijn hebben!'*

Zo'n vijftien kerken krijgen levensmiddelen, kleding, matrassen, fietsen en andere materialen. Diaconale medewerkers van de kerken verdelen de goederen. Zij leggen contact met de armste gezinnen in hun omgeving. En ze helpen hen met officiële documenten. We stuurden een vrachtwagen vol met waardevolle hulpgoederen. Vrijwilligers in Nieuwleusen laadden de vrachtwagens en vrijwilligers in Letland hielpen met het uitladen.

 210 gezinnen


Groente uit eigen tuin!

Voor het derde achtereenvolgende jaar sturen we groentezaden naar Letland, Hongarije, Roemenië, Slowakije, Albanië, Bulgarije, Oekraïne en zelfs Irak en Noord-Korea. Voor werkloze ouders die een stukje land hebben, zijn de groentezaden een enorme uitkomst. Eén zadenpakket levert in een gemiddeld jaar voldoende groenten op voor wel vier gezinnen. Dus je kunt groente inmaken voor de winter, wat je over hebt op de markt verkopen of weggeven aan andere gezinnen die het moeilijk hebben.

Een van de ontvangers is Anita, een alleenstaande moeder op het Letse platteland: *'Heel hartelijk dank voor alle zaden die u ons stuurde. Mijn kinderen houden erg van tuinieren. Ze helpen allemaal mee. En wat een bijzonder moment wanneer we groente uit eigen tuin op tafel kunnen zetten! Vanuit het diepste van ons hart nogmaals dank voor uw zorg en uw liefde.'*

 530 gezinnen



Een kerkje in een lepradorp

John is een dappere evangelist: hij heeft een kerkje gesticht in een afgelegen lepradorp in de Birmese jungle. Ook de gezonde kinderen van deze leprozen hebben het zwaar, want ook zij worden uit angst voor besmetting door anderen gemeden. John: *'Dankzij jullie hulp beschikken we nu over voldoende kleding en dekens en kunnen we elke dag een voedzame warme maaltijd voor hen koken.'*

Het verhaal van Daw Mya Tin: *'Mijn man is 3 jaar geleden overleden. Ik heb vier volwassen kinderen, die door iedereen met de nek aangekeken worden. Ze kunnen geen werk krijgen. Ik maak me vaak zorgen om hen. Heel hartelijk dank voor uw steun. Eerder was ik erg zwak en kon ik vaak niet eens naar de kerk. Nu voel ik me weer net een jonge meid en sla ik geen dienst over!'*

 50 leprozen



Een geschenk uit de hemel

Op 7 mei vertrekt een vrachtwagen met hulpgoederen naar Hongarije. De hulpgoederen vinden hun weg naar meer dan 450 gezinnen in Hongaarse zigeunerdorpjes, Roemenië, Servië en zelfs naar vluchtelingen uit het oosten van Oekraïne. Naast pallets met voedsel, kleding, dekens, matrassen en huishoudelijke artikelen sturen we ditmaal ook veertig zakken aardappelen van 25 kilo mee.



Een van de ontvangers is Paul: *'Hartelijk dank voor deze grote hoeveelheid aardappelen. Nu hebben we tenminste weer voor een flink aantal weken te eten.'*

Margareta ontvangt matrassen, lakens en dekens: *'Mijn man is heel jong overleden en ik voed mijn zeven kinderen alleen op. Er is bijna geen werk in dit gebied. Ik verdien wat door ergens schoon te maken. Uw hulp is een geschenk uit de hemel.'*

 450 gezinnen

Kerk tot driemaal toe gesloopt

De werkgroep GO-ON ondersteunt pionierende voorgangers in Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Projectmanager Tirza Keesmaat bezoekt 55 gesponsorde voorgangers. Tirza: *'Een eerste bezoek is best spannend. Samen met de veldwerker op zoek naar zo'n huiskerkje ergens op het Javaanse platteland, waar maar zelden een straatnaambordje te vinden is. Zij krijgen bijna nooit bezoek, laat staan uit een ver land.'*

Agus, een van de voorgangers: *'We zijn in 2009 begonnen met de bouw van een huiskerkje op ons eigen stuk land, maar tot driemaal toe werd het gebouw gesloopt! Nu ontmoeten we elkaar in het huis van een gemeentelid. We zijn erg dankbaar voor de sponsoring en gebruiken die voor ons levensonderhoud en om de arme gemeenteleden te helpen. Bid dat de van haat vervulde mensen die ons eerste kerkje hebben verwoest de Heer mogen vinden.'*



 152 voorgangers & hun gezinnen

Diploma's uitgereikt

In Bulgarije studeerden 54 Studenten aan het ORA Mission Training Center af.

ORA-directeur Erik Merx bezoekt en spreekt in zes gemeenten. Erik: *'Deze OMTC's voorzien in een enorme behoefte bij Bulgaarse, Turkse en zigeunergemeenten. Een jaar lang bestuderen zij de bijbel aan de hand van een zestal thema's. Lokale docenten verzorgen de lessen. Inmiddels hebben meer dan 1.200 Bulgaren deze cursus gevolgd en zijn nu actief in hun gemeente of bij een christelijke organisatie.'*



 54 jongeren & volwassenen

Een nieuw begin

De Russische gevangenis-evangelisten die we via de werkgroep Care Ministries ondersteunen, gaan moedig door met hun werk, ondanks tegenstand en geldgebrek. Een van hen is Igor: *'We danken de Heer voor het evangelie in de gevangenissen hier in Perm. We bidden voor onze overheid en voor de nieuwe leiders van de federale penitentiaire dienst. We zetten ons in voor werkgelegenheid van ex-gevangenen en de preventie van hiv en aids.'*

Er zijn talloze obstakels voor gevangenen die vrijkomen, zowel van praktische als van geestelijke aard. De praktijk toont aan dat de veroordeelden die spijt hebben en willen veranderen stabiel en meer gemotiveerd zijn. We sturen hen door naar reclasseringencentra. Sommigen komen daar met goed gevolg doorheen en daarom zetten wij ons voor hen in. We danken u voor uw steun en vragen uw gebed voor ons en onze gezinnen.'

 9 gevangenis-evangelisten & honderden gevangenen

Uit de prostitutie

ORA werkt in China samen met *Eden Ministries*. Deze organisatie bevrijdt Chinese meisjes uit de gedwongen prostitutie. Zij zijn door hun ouders verkocht of door ronselaars in de prostitutie gelokt. Projectleidster Lisa: *'Intussen hebben we meer dan vijfhonderd meisjes uit de prostitutie kunnen redden. Ze krijgen traumabegeleiding, medische zorg en een opleiding naar keuze. Na een poosje kunnen ze naar een begeleid-wonenproject en nog weer later kunnen ze op eigen benen staan. Dit is een lange weg voor deze beschadigde meisjes.'*

Preventie is een belangrijk onderdeel van het werk. Speciale teams bezoeken middelbare scholen om meisjes en jongens te waarschuwen voor de trucs van mensenhandelaars.

Lisa: *'En dankzij uw hulp openen we nu ook een opvangcentrum in Birma. Daar worden meisjes naar China ontvoerd om in bordelen te werken of aan totaal onbekende mannen te worden uitgehuwelijkt. Ons doel is om in dit eerste jaar al dertig meisjes op te vangen.'*



 500 ex-prostituees en 5.000 leerlingen



ORA is een interkerkelijke hulporganisatie voor zending & hulpverlening aan gezinnen wereldwijd. ORA verleent structurele hulp, humanitaire hulp en noodhulp en brengt hierbij kinderen en volwassenen in aanraking met het evangelie. ORA verleent hulp op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg, gezondheidszorg, onderwijs, voedsel en kledingvoorziening, en werkgelegenheid. Ook is er aandacht voor gemeentestichting, literatuur- en bijbelverspreiding en bijbelonderwijs.



Like ons op Facebook

WERKGROEPEN

Aan ORA zijn zes werkgroepen verbonden. Met actieve vrijwilligers die zich inzetten voor hun project. ORA faciliteert deze werkgroepen op publicitair, administratief, beleids- en communicatief gebied.



gemeentestichting in Indonesië



ondersteuning van christelijke pleeggezinnen in Kenia



hulp aan christen-gevangenen in Rusland



begeleiding van kinderen uit Turkse gezinnen in Roemenië



zorg & begeleiding voor gehandicapte kinderen in Oekraïne



ondersteuning van arme gezinnen in Oekraïne & Rusland

Wilt u meer weten over een werkgroep, bel of schrijf ons!

Comité van Aanbeveling

- Jan Bakker - Int. coördinator Alpha Cursus
- Jan M. Heideman - Marathonschaatser
- Guurtje Leguijt - Kinderboekenschrijfster

- Klaas Goverts - Hervormd predikant
- Arie Slob - ChristenUnie Tweede Kamer
- Dato Steenhuis - Bijbelleraar

Eindredactie: Tirza Keesmaat Erik Merx



Westeinde 102
7711 CN Nieuwleusen
Open ma-do van 9.00-17.00 uur
0529-402 906

info@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl

betrouwbaar
effectief
zorgvuldig



ANBI

NL55 INGB 000 233 1201